



Till vänster: Det regnade rikligt, men under för kort tid. Till höger: Besök i Mbetitte för diskussion om tyngdpunktförsamlingsskap.

Det blev en viss skörd i alla fall

På morgon stiger jag ut i mitt vardagsrum och känner svalkan. Det är skönt att kunna vara i hela sitt hem utan att sveltas. På jobbet behövs inte längre någon luftkonditionering. Då vi åker till byarna är hirsen och dess blast redan skördade. Stora högar med jordnötsbuskar tornar upp sig. Kvinnor skopar upp en del torkat och hackat material i korgar och håller ut det så att blasten flyger iväg och nötterna trillar ner i andra kärl. Vi tackar Gud för skörden, som sannerligen inte var en självklarhet i år. Hoppas den räcker. Jag kör vidare på den sandiga stigen mot vår nya tyngdpunktsförsamling, Loul Sessène i byn Loul Ndoundour. Det är dags att diskutera mål och arbetsmetoder för våra två år tillsammans. Under mötet besluts det att den praktiserande pastorn, Gabriel Bahkoum, ska vara koordinator i församlingen. Det ser jag fram emot. Han var en av mina elever vid det teologiska institutet och det är trevligt att kunna fortsätta samarbetet. En ny generation får ansvar i kyrkan, med ny iver och kraft.

I Ngayokhème har vi redan hållit utvärdering av pilotarbetet. Ungefär hälften av de planerade undervisningssessionerna har hållits. Och kanske en tredjedel av de vuxna i församlingen har nåtts med budskapet. Informatörerna vill fortsätta undervisa. En frukt av arbetet är att församlingen numera välsignar barnen i gudstjänsten och söndagsskolan fungerar mer aktivt än förut. I december ska det hållas en kollektdag. Även om vi nu avslutat den intensiva samarbetsperioden, kommer vi inte att lämna församlingen helt. Kateketerna önskade att vi skulle delta i skriftskolan med ett avslutande prov för konfirmanderna. Församlingrådet fick i uppdrag att fundera ut hur de planerar att tillämpa pilotarbetets undervisning och vi kommer att göra några besök ännu de två följande åren. Det som blivit tydligt är att koordinatör för arbetet i församlingarna har en ganska avgörande roll. Därför är jag nöjd att känna ansvarspersoner i båda av våra nya tyngdpunktsförsamlingar. De har en vilja att få saker gjorda.

Pastor Ibou Diouf har varit till stor nytta i pilotförsamlingen Gandiaye. Han har ett hjärta för undervisning av minderåriga. I söndags blev han och hans familj välsignade för ett missionsuppdrag i regionen Tambacounda. Församlingens praktiserade pastor, Birame Faye, blev samtidigt installerad som tillfällig pastor i Dioufs ställe. Det var en rörande tillställning med många fina tal. Diouf vill gärna att vår avdelning ska samarbeta med honom där borta nära Malis gräns. Jag vet sannerligen inte hur vi ska ha råd eller tid för det, men jag förstår behovet. Vi får väl helt enkelt ta det som det kommer. Inch Allah, som man säger i Senegal. Kanske det kan ordna sig. Följande bibelställe är en tröst då man själv inte har koll på situationer. Det betyder inte att alla alltid får vad de behöver, men att den man vänder sig till bryr sig om en och kommer att göra något bra av situationen till slut.

Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom. Ps 145:15–18



Till vänster: Församlingsrådets ordförande Khamad Ndong håller tal under missionärsvigningen. Till höger: Pastor Ibou Diouf.

Skolstart och nytt år

Innan skolstarten i oktober gällde det som vanligt att hålla ett seminarium för församlingsföreläsarna, att införskaffa material till dem och att föra ut materialet. Dessutom har vi tryckt upp en hel del böcker: skriftkolmaterial, en katekes, söndagsskolboken på wolof och ett häfte med material från undervisningen i pilotförsamlingarna. Under seminariet diskuterade vi förändringar och nya stadgar för arbetet i förskolorna. Vi vill börja ta steg mot mer självförsörjning och självreglering. I allmänhet har hösten varit en tid av diskussion om linjer i arbetet. Dels inom min avdelning, dels inom det finska kollegiet. Det är många av missionärerna som är nya och då behövs ett samtal om kontexten, varför man tidigare gjort en del beslut och vart man är på väg. I vår kommer kyrkans sekreterare Pascal Kama att bytas ut, eftersom han redan suttit sina två perioder. Kama har varit väldigt aktiv och bland annat lett projektet för kyrkans andliga undervisning. Vi har haft ett gott samarbete. Be gärna för all personalförändring och att Gud skulle få leda arbetet i rätt riktning. Slutet av året har i mångt och mycket gått ut på församlingsbesök och snart ska mer detaljerade planer för nästa år vara färdiga. Vi får lämna också detta i Guds händer.

Böneämnen:

- Trygghet och hälsa för de som har ansvar i Senegals lutherska kyrka och för deras familjer
- För tyngdpunktförsamlingarna och för kyrkans missionär
- Våra nya finska kolleger och deras tid i landet
- För nästa sekreterare i kyrkan

Tack:

- För skörden och att det inte blev en större hungersnöd
- För samarbetet med pilot och tyngdpunktförsamlingarna
- För det år som varit och den frukt som arbetet redan burit



Anna-Lena Särs

Sommaren 2014 reste jag till Senegal för att arbeta med Senegals lutherska kyrka. Nu är jag på en andra arbetsperiod som rådgivare för barn- och ungdomsarbetet.

Adress: BP 9, 23600 Fatick, Senegal
e-post: anna-lena.sars@felm.org
Blogg: www.varmorgonnynad.blogspot.fi

Hopp. Samarbete. Framsteg.

Det kristna budskapet om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i nästan 160 år. Kom med och bygg en rättvis och medmänsklig värld.

Stöd vårt arbete

IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
BIC: DABAFIHH. Märk donationen med missionärens namn.